

## Antwoorden bij de kathedraal vragenlijst

1. Onderste rij, midden raam. Adam is aan het spitten.
2. Augustinus van Canterbury.
3. Erg hoge pilaren en boogwerk; vroeg Gothische stijl, zgn. perpendicular.
4. Thomas Becket, teruggekeerd naar Canterbury na zes jaar verbanning in Frankrijk t.g.v. een ruzie met de koning, Hendrik II, kwam de kathedraal binnen vanuit de kloostergang voor het vesper (avondgebed). Vier ridders van de koning, die de koning hoorden roepen 'Wie verlost mij van die lastige priester?' volgden hem de kerk in en vermoordden hem.
5. Paus Johannes Paulus de Tweede.
6. Koningin Elisabeth als prinses met haar vader George VI, haar moeder koningin Elisabeth en zuster prinses Margaret. Onder: de koningin en de hertog van Edinburgh, prince Charles en prinses Anne.
7. Het is de grootste Crypte uit deze bouwperiode. Het westelijke deel is het oudste deel van de kathedraal; Romaans, met ronde bogen. Het oostelijke deel is er later aangebouwd; spitse bogen, reusachtige pilaren (als gewelf voor de erboven liggende Kapel van de Drieëenheid).
8. Het zijn zuilen met voetstukken en kapitellen, afwisselend gedecoreerd en glad uitgevoerd.
9. Oude glas-in-lood ramen; plafond met de letters M (Maria) en I (Jezus) geschilderd tussen de gewelfribben.
10. Om de monniken van de leken te scheiden; Ethelbert, koning van Kent.
11. Met een tredmolen, een reusachtig rad, door een luikje helemaal boven in de toren.
12. De nieuwbouw van het koor begon van de westkant uit. Rondboog-arcaden aan de westzijde, verder naar het oosten spitsbogen, steen en marmer.
13. Kind Jezus in de Tempel; Het wonder van Kanaan; De wonderbare visvangst; Noach; De Zaaier, etc
14. De tombe van Thomas Becket bevond zich in het midden van de kapel totdat hij in opdracht van Hendrik VIII vernietigd werd en pelgrims die de tombe bezochten konden zo de ramen bewonderen.
15. Rechthoekig, met ovale gaten aan de zijanten, zodat de pelgrims dichterbij konden komen.
16. Hendrik IV.
17. Martin Luther King, 1968 Memphis, Tennessee, doodgeschoten. Edith Stein, non, uit een joodse familie, stierf in de gaskamer van Auschwitz. Dietrich Bonhoeffer, 1945, opgehangen wegens tegenstand tegen de Nazipartij.
18. Een kaars.

19. Op de sarcofaag rust zijn beeldtenis in brons. Zwart schild met drie veren en 'Ich diene'. Daarboven replica's van zijn wapenrok, helm, schild en zijn handschoenen.
20. Heldere kleuren. Linker raam toont de deuren van de gevangenis, gevangenen, de engel en de kaars. Het raam rechts: Christus, zijn handen, de vier kinderen, de familie.
21. De grote kloostergang; de watertoren; ruïnes van het ziekenhuis en de slaapzalen van de monniken. Middeleeuwse gebouwen aan de noordzijde van de kathedraal – nu de King's School – waren eens de korenkamer, bakkerij en brouwerij van het klooster.
22. Tweemaal door brand verwoest; in vier gedeelten en gedurende 300 jaar gebouwd; daarom verschillende stijlen en invloeden.
23. Rowan Williams. In de katholieke kerk wel, in de protestante kerk niet.